



NS Nyhetsbulletin

NSDAP/AO : PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

www.nsdapao.org

#1086

06.01.2024 (135)

Michael Kühnen

Politisk soldatverksamhet: SA:s tradition och anda

Del 9

VAR KOMRADELIG!

Kamratskap är en förutsättning för gemenskap!

Vår rörelse är okänslig för yttre påtryckningar och kan inte besegras av dem, eftersom vi utgör en oförstörbar idégemenskap. Den är rotad i nationalsocialisternas lojalitet mot idén och partiet och i kamratskapet mellan oss. Endast när denna inre front vacklar står rörelsen inför fara. Det är därför, bortsett från förräderi, brist på kamratskap är det värsta brott som en politisk soldat kan begå mot partiet!

Den som inte kan vara en kamrat till den andre har ingen plats i brunskjortornas armé!

Kamratskap är något annat än vänskap - det bygger inte på personlig sympati:

I varje större samhälle kommer det att finnas människor som sympatiserar med varandra och därför håller ihop särskilt nära. Det är inget fel med det, så länge det kamratliga engagemanget tillsammans med alla kämpar inte blir lidande. Men oförstörbarheten i vår tankegemenskap bygger inte på sådana vänskapsband. Den

bygger snarare på en gemensam anda! I varje större gemenskap kommer det också att finnas människor vars karaktär och böjelser är så olika och motsatta att de knappast kan visa mer än motvilja mot varandra. Det är heller inget fel med detta, så länge den politiske soldaten aldrig glömmer att han inte tillhör trupperna för att leva ut personliga motsättningar, utan för att kämpa för ett gemensamt mål. Personliga känslor får därför aldrig belasta eller till och med hota truppers inre struktur och yttre effektivitet. Det är därför kamratskapets plikt står högt över all personlig tillgivenhet eller motvilja. Den som delar vår politiska övertygelse, som förenas med oss av en gemensam världs- och livsåskådning och som kämpar för den vid vår sida efter bästa förmåga är vår kamrat! Den politiske soldaten står vid sina kamraters sida, hjälper dem, stöder dem och försvarar dem. Om nödvändigt måste han riskera sitt liv för sina kamrater - inte för personliga känslor utan för den gemensamma kampens och målets skull! Inför yttre angrepp på enskilda kamrater måste alla stå enade. Fienden ska veta:

Den som angriper en nationalsocialist angriper alla och måste förvänta sig lämpliga reaktioner!

Men angrepp av alla slag, som inte riktas mot enskilda kamrater på grund av politisk kritik utan på grund av personlig motvilja inom truppen, måste avvärjas av gemenskapen tillsammans och kvävas i sin linda. Ingen medlem av ledningen får tveka att skoningslöst utesluta notoriska grälmakare och bråkmakare som ofta drar till sig uppmärksamhet genom sådant okamratligt beteende, oavsett alla andra egenskaper och eventuella förtjänster. De är en källa till sjukdom för vårt samhälle och hotar det mer än något annat kan göra!

Sedan 1945 har nationella grupper gång på gång misslyckats på grund av att de inte kunde sätta partiets intresse och kamratskapets plikt framför sina personliga känslor, antipatier, elakheter och fåfänga.

Den utbredda tendensen att angripa kamrater för rent personliga idiosynkrasier eller vanor är särskilt avskyvärd. I detta syfte är privatlivet för en kamrat som gör sin plikt mot rörelsen inte av intresse vare sig för kamraterna eller för rörelsen som helhet:

Det är inte läggdags, alkoholvanor eller liknande som avgör värdet på en politisk soldat, utan hans kamp för rörelsen och hans engagemang för den nya ordningen. Politiska soldater bildar en stridande gemenskap, inte en sekt för filiströs moral!

Vi förväntar oss att våra politiska soldater lever ett positivt liv i enlighet med de tio budord som förklaras här - däremot har vi sedan grundandet av den nya SA endast tillåtit yrkeskriminalitet och drogmissbruk att betraktas som negativa skäl

för uteslutning. Den som lever därefter och varken skadar rörelsens anseende eller bryter mot kamratskapets bud, har rätt att bli respekterad som kamrat och att få stöd av gemenskapen. Den som däremot begår ett brott, bryter mot kamratskapets bud och skadar partiet. Partipampar skall däremot skoningslöst ställas till svars. De får inte ges möjlighet att motarbeta den kamratliga sammanhållningen:

Förutsättningen för seger är den oförstörbara gemenskapen mellan partiets politiska soldater - men förutsättningen för att denna gemenskap skall överleva är plikten till kamratskap! Det är därför kamratskap är viktigare än vänskap; det är därför kamratskap måste vara starkare än personliga motsättningar!

Nationalsocialist - var kamratlig!

ARBETA MED DIG SJÄLV!

En nationalsocialist slutar aldrig att lära sig!

Nationalsocialismen är inte en ideologi vars dogmatiska doktriner man lär sig utantill för att sedan betrakta sig själv som en pålitlig och fast anhängare. Nationalsocialismen kräver mycket mer av sina anhängare - den vill inte läras utantill, den vill levas!

Den nationalsocialistiska världsbilden lär bara ut ett fåtal principer - livets naturlagar och deras tillämpning på mänskliga samhällen. Allt annat måste nationalsocialisten själv komma fram till!

När det gäller kampen för en ny ordning, dess förverkligande och utveckling, hjälper partiet honom och ger honom en allmän linje. Men när det gäller individen i samhället, som skall finna sin rätta plats i den och fylla den efter bästa förmåga, uppmanas nationalsocialisten att själv arbeta med detta och utveckla sig själv i enlighet med detta:

Självkänedom och självförverkligande - det är vad vår världsåskådning kräver av nationalsocialisten! Han måste fråga sig själv vilka förmågor och böjelser han har, men också vilka svagheter och fel; och han kommer att anpassa sig till samhället i enlighet därmed. Han skall inte göra sig liten för att slippa krav på prestation och uppoffring, för att slippa större ansvar som skulle förändra hans lilla, bekväma liv - men han skall inte heller förmätet ge efter för sin ambition och maktlystnad när han uppenbarligen inte har kapacitet för större saker! Båda ytterligheterna är ovärdiga en nationalsocialist. Men när han väl har funnit sin rätta plats i samhället kommer nationalsocialisten inte att vara nöjd. De som vilar på sina lagrar bär dem på fel ställe!

Självkänedom följs av självförverkligande - av "känn dig själv", av "bli vad du är". Nationalsocialisten är aldrig nöjd med det som är: han kämpar och arbetar alltid för det som borde vara! Det finns mer i varje människa än hon till en början känner till själv. Alla andra system tenderar att undertrycka dessa kreativa krafter i människan, eller åtminstone hindra dem - medvetet eller omedvetet - från att komma fram. Nationalsocialismen, däremot, väcker dem och ställer dem i samhällets tjänst! Den kräver av sina anhängare outtröttliga ansträngningar att mer och mer utnyttja alla de böjelser och förmågor som finns inom dem, att mer och mer övervinna alla svagheter och fel, tills slutligen partimedlemmen, med Adolf Hitlers ord, verkligen har blivit "förkroppsligandet av det högsta värdet av ras och personlighet"!

Det som gäller för varje nationalsocialist gäller i sin tur naturligtvis i ännu högre grad för de politiska soldaterna i partiet:

Den unge nationalsocialisten inser tidigt om han är född till att bli en kämpe eller inte. Om han är det, behöver han inte övertalas eller övertygas om att ansluta sig till brunskjortornas armé. Han kommer att göra det av sin egen passionerade önskan, för bara där kan han förverkliga sin glädje i kampen, i manlig prövning och sin totala brytning med den borgerliga livsstilen.

Han kommer också att konfronteras med all den agitation, förföljelse, lidande och uppoffring som partiet måste tillfoga sina politiska soldater. Och nu gäller budet "Arbeta med dig själv!" med full kraft. Den politiske soldaten får inte stanna på halva vägen: han kommer och måste fullständigt övervinna sina borgerliga svagheter och vanor, som han - efter att ha vuxit upp i det liberalkapitalistiska systemets dekadens - fortfarande har inom sig, och mer och mer utveckla de militanta egenskaper som gör att han har en heroisk inställning till livet. Detta är inte en engångsprocess, inte heller är det en utveckling under några månader. Det är en livslång mognadsprocess.

På detta sätt ställer nationalsocialismen den borgerliga massmänniskan mot den personlighet som är engagerad i samhället. I den framtida nationalsocialistiska folkstaten, liksom i den nuvarande nationalsocialistiska rörelsen, är denna process av personlighetsbildning ingalunda begränsad till ledarskiktet: varje enskild småarbetare och kämpe som gör allt för att fylla sin plats i samhället och där utveckla alla sina förmågor och bekämpa sina svagheter, som varken förringar sig själv eller i grotesk överskattning tillskriver sig sådant som han inte har rätt till, är en nationalsocialistisk personlighet och står över varje ägghuvud eller höjdare i det härskande systemet som varken vet vad plikt eller mått är! Förutsättningen för detta är naturligtvis ovillkorlig ärlighet - mot sig själv såväl som mot partiet, som sedan måste bedöma individen i enlighet med detta och sätta

honom på sin plats!

VAR DISKREET!

En handling är mer värd än hundra stora ord!

Efter alla dessa mycket grundläggande och viktiga krav på den politiska soldaten, verkar budet om tystnadsplikt vara ganska sekundärt. Men de som själva är involverade i praktisk revolutionär verksamhet och är väl förtrogna med kampens nödvändigheter och problem vet att motsatsen snarare är fallet!

Prat, skryt och skvaller äventyrar ofta nog framgången för en politisk kampstyrka, kan till och med orsaka dess förlamning och sönderfall. Just därför att kamraterna ofta förbiser dessa faror och, till skillnad från de andra, anser att detta bud är av underordnad betydelse och att en överträdelse inte är någon dålig sak, är problemet av avsevärd betydelse:

Eftersom fienden alltid försöker plantera angivare bland oss och det inte finns något försvar mot det, och skryt om alla handlingar direkt äventyrar de inblandade kamraterna, hjälper skvaller fienden att lära känna de interna förhållandena exakt, att ta reda på de viktigaste ledarkamraterna, att känna igen svaga punkter och därmed bättre kunna utarbeta motåtgärder. Men även internt är skvaller - särskilt i form av skvaller om personliga svagheter och kamraters privatliv - skadligt, förgiftar ofta atmosfären och äventyrar kamratskapet mellan varandra. Skvaller, skvalleraktighet och skryt om handlingar som har ägt rum har verkligen hjälpt fienden mer än hans undertryckande åtgärder eller medvetna förräderi!

Det finns vanligtvis ingen illvilja bakom detta och kamraten är säkert inte ens medveten om att hans beteende skadar rörelsen. Detta gör det ännu viktigare för ledare och underledare att påpeka detta för sina kamrater gång på gång och, om nödvändigt, vidta kraftfulla åtgärder: Den otyglade skrytmåsen, den professionella skvallerbyttan hör inte hemma i en trupp av politiska soldater, lika lite som förrädaren, den okompanjerbara egoisten eller fegisen! Naturligtvis kommer den ledande kamraten bara att kunna nå framgång mot skvaller om han själv är fri från det och föregår med gott exempel. Först när ledare och anhängare gemensamt inser vikten av hemlighetsmakeri för det revolutionära arbetet kan gemenskapen av politiska soldater bli en verkligt revolutionär stridskraft!

I en sådan stridande styrka måste dock regeln vara:

Ingen behöver veta mer än vad som är nödvändigt för att utföra sin uppgift. Detta gäller både när det handlar om en permanent uppgift - till exempel att leda en

underavdelning eller ett ämbete inom rörelsen - och när det handlar om en konkret engångsåtgärd som partiet beordrat. När en order har utförts rapporteras detta till det berörda partikontoret och sedan är saken ur världen. Meningsskiljaktigheter om riktigheten i ett fattat beslut utelämnas - partiet beordrar, den politiske soldaten lyder. Han representerar partilinjens utåt utan att oroa andra kamrater eller ens allmänheten genom eventuella avvikande personliga åsikter.

Innan ett beslut fattas kan ledaren be om en åsikt från andra kamrater som, enligt deras kunskap eller position, kan bidra på ett meningsfullt sätt. Efteråt beslutar han - men han talar inte med alla möjliga kamrater om möjligheter, faror, chanser med ett beslut för att eventuellt göra ingenting eller något helt annat efteråt!

Den politiska soldaten som har förslag, idéer och förslag eller till och med problem och tvivel vänder sig till en överordnad, presenterar allt för honom, accepterar sedan hans beslut och betar sig i enlighet därmed. Han vänder sig dock inte till sina kamrater för att påverka eller till och med oroa dem. Slutligen skvallrar den politiska soldaten inte om kamrater eller överordnade - om han är medveten om konkreta fakta som verkar vara skadliga för partiet, rapporterar han detta till det ansvariga partikontoret och accepterar dess beslut.

Allt detta tjänar till att förse partiledningen med ett orubbligt konsoliderat och enhetligt revolutionärt svärd med vilket man kan besegra systemet och kämpa för den nya ordningen - partiet och SA undertrycker inte militantens personlighet, men de kräver av honom att han fullständigt övervinner borgerliga svagheter och liberalistiska vanor. Men detta inkluderar verkligen, inte i sista hand, tystnadsplikten!

VAR TAPPER!

Mod är viljan att övervinna sig själv!

Den politiske soldatens tio budord hjälper den nationalsocialistiske kämpan att hitta den attityd och livssyn som passar honom och att helt övervinna resterna av borgerligt tänkande och borgerliga känslor:

Vi växte alla upp i detta borgerliga, liberalkapitalistiska system och påverkades av den dekadens som omgav oss. Vi lärde oss alla ursprungligen att endast levnadsstandard, komfort och välbefinnande var värt att sträva efter, att ens eget ego var det viktigaste av allt och att den borgerliga förståelsen av historia, stat och livsordning var den naturliga saken!

Men vi kände alla först instinktivt de onaturliga, korrupta och onda aspekterna av detta system, och sedan, tack vare den nationalsocialistiska världs- och livsåskådningen, kände vi också igen dem andligt och började övervinna dem. Den

militante, soldataktige mannen i våra led har också insett att han måste kämpa mot detta system om han inte skall leva mot sin natur och därmed bli djupt olycklig.

Denna kamp kräver en organisationsform - det är SA som en militant underavdelning av NSDAP -, den kräver sin intellektuella grund - som säkras av den nationalsocialistiska idén - och den kräver en livsinställning som är lämplig för båda - det blir tydligt i den politiska soldatens 10 budord! Men eftersom vi inte bara är Hitlers barnbarn, utan tyvärr också systemets söner, måste vi inte bara medvetet bekänna oss till den tidigare nationalsocialistiska folkstaten och till NSDAP, utan också medvetet övervinna det härskande systemet och dess värderingar inom oss! Så länge vi inte har besegrat, övervunnit och förstört systemet inom oss själva kommer vi inte att lyckas med det, inte ens när det gäller maktpolitik!

Vår avsky och avsky för den borgerliga världen gör denna övervinnelse lätt till en början - i kretsen av våra kamrater, i strid, på evenemang och kamrataftnar, kan vi ibland tro att vi redan har blivit fullständiga kämpar för den nya tiden. Men detta följs av tuffare tält och dåliga erfarenheter:

Kriser inom rörelsen, besvikelse på kamraterna och en fullständig förstörelse av det medelklassiga livets grundvalar - familjeband, vänskapskretsar, arbetsplats, hem. Och sedan kommer arresteringar, rättegångar och slutligen fängelsestraff. Först när systemet verkligen agerar mot den erkände politiske soldaten och förstör de borgerliga livsbetingelser som han var villig att förstöra i förväg, inser han verkligen vad partiet hade att kräva av honom och vad denna förlust betyder för honom. Sedan kan det också komma timmar av sorg, av längtan efter fred och "normalitet", till och med av tvivel, samvetsqual och förtvivlan. Och många av våra kamrater har, trots all sin entusiasm, brutit samman.

Allt detta är alltför mänskligt och förståeligt. Hjältar från födseln är sällsynta. De flesta ger då och då efter för borgerliga impulser och längtan - vare sig de yttre bördorna närmar sig de personliga gränserna för prestation och lidande, vare sig en vänskap, passion eller kärlek gör att den överväldigande längtan efter ett förment normalt liv blir överdriven.

Den politiske soldaten måste övervinna sådana frestelser, han måste övervinna bourgeoisin, filistén inom sig, om och om igen och slutligen en gång för alla. Vi kallar denna vilja att övervinna sig själv för mod. Utan den kommer en politisk soldat inte att kunna hålla ut sin kamp länge. Han får aldrig förlora denna vilja, den gör honom oövervinnelig!

VAR STOLT!

SA är och förblir Tysklands öde!

Detta stolta ord av stabschef Röhm är idag mer berättigat än någonsin tidigare. Ingen annan än den politiske soldaten i brun skjorta kan kämpa för den nationalsocialistiska rörelsens strålande pånyttfödelse, en ny nationalsocialistisk folkstat och därmed förverkligandet av en verklig folkgemenskap - absolut inte ensam, utan i samarbete med den revolutionära tyska arbetarklassen som är samlad i NSDAP och under ledning av de politiska ledarna för partiet. Men utan det nya SA skulle allt det som vi har uppnått i den nya generationen nationalsocialister och hoppas kunna uppnå i framtiden inte vara möjligt. Det är därför brunskjortornas armé med rätta är den nationalsocialistiska rörelsens stoltaste trupp, partiets ryggrad, svärdsarm och stridsvilja!

Av denna anledning kan ingen växa upp till ledare eller underledare i den nationalsocialistiska rörelsen som inte själv har tillhört eller fortfarande tillhör brunskjortornas armé: precis som den politiska soldaten utgör det skarpare och mer stridbara uttrycket för arbetaren, så är ledaren på alla nivåer inget annat än ett skarpare och tuffare uttryck för den politiska soldaten - urvalet av de kämpar som besitter ledaregenskaper!

Men inte bara trupperna som helhet bör och måste vara stolta och självsäkra - varje enskild politisk soldat som står i SA:s tradition och lever och kämpar i dess anda bör också vara stolt och självsäker! Han tillhör alltså den i historien unika trupp, som en gång gjorde det möjligt för nationalsocialismen att ta den ruttna borgerliga världen med storm, tills den ödesdigert misslyckades på grund av den felaktiga utvecklingen 1934. Men han tillhör också den trupp som sedan 1977 har byggt upp och kämpat för en ny och effektiv nationalsocialistisk rörelse mot en värld av fiender - med början i den minsta början - och hittills har hållit den samman mot terror och förföljelse!

Stolthet och självförtroende - det betyder inte arrogant överlägsenhet, varken av SA över partiet, eller av den enskilde politiske soldaten över sina partikamrater som står på andra politiska och sociala fronter. De som verkligen har förstått SA:s tradition och anda och lever efter den kommer inte att låta det gå så långt och kommer konsekvent att undertrycka sådana partiskadliga tendenser.

Men var stolta - ja, de kan och till och med borde! De är värda tusen gånger mer än massorna av tråkiga massor av människor och filistrar. De är Tysklands

framtid, dess sista hopp!

SA man - var stotz! Låt dig inte imponeras av de borgerliga kommentatorernas svammel, av de halv- och hycklande nationella "orosstiftarnas" och reaktionärernas kompromissvilja, av AntiFa:s skrävlande och den borgerliga statens hets, förföljelse och förtryck. Ni är överlägsna dem alla! Överlägsna genom era nationella socialistiska övertygelser och överlägsna genom er heroiska inställning till livet! Ni är den tyska nationens kämpande elit!

Ni är den "okände SA-mannen", riddaren av den nationalsocialistiska revolutionen, skaparen av det tredje och - som vi tror, hoppas och vill med all vår kraft och passion - en dag också av det fjärde riket!



NS KAMPFRUF
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITERPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUORGANISATION

Der Kampf geht weiter !

Seit langem haben die Kapitalisten die Wehrmacht am 8. Mai 1945 in der nationalsozialistischen Bewegung wieder als ihr Feind in der Nachkriegszeit. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

„Menschen von Massentötung, Verdrängung, Vertreibung und Verdrängung haben nicht vergessen, die Kräfte der gleichen Idee unsere hoch geliebten Führer Adolf Hitler zu erwidern.“

Alle Nationalsozialisten sind weniger arbeitslos, Völker- und Rassenmenschen als ein Schicksal im Kampf um die Erhaltung unserer weißen Völker.

Der Kampf geht weiter, nicht zu wachen, aber die Größe des hochgeliebten Völkertat ist heute noch viel größer als in der Vergangenheit.

Der schwarze Gegen ist aber dabei, den Völkern – gegen alle weißen Völker (?) – zu begehen. Seine Mittel sind Entnazifizierung, Überforderung und Ausgrenzung.

Ein „Gegner“ oder „Gegner“, ist im Weltkrieg oder im Straßenkampf, ist ein Propagandakrieg, bewaffnet oder unbewaffnet, ist ein Kampf. Alle Jahre Nationalsozialisten hat seine Pflicht!

Hail Hitler!
Günther Lenz



TROTZ VERBOT NICHT TOT!



NS Nyhetsbulletin
www.nsdapao.org

#1005 19.04.2022 (133)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Frontrapport
Intervju med Molly

Tredje delen

NSK: Dina nuvarande projekt är uppenbartigen filosofiska och konstruktiva.

Beskriv din syn på hur dessa frågor påverkar politiken.

Molly: Jag försöker fortfarande uppdatera fotograferiet, men jag har mest koncentrerat mig på Adolf Hitler och Mänskligbetens Armé (www.movingthearmy.com/truth.htm) Jag är uppe i 21 sidor nu, och jag har så mycket mer att göra. Att studera andra världskriget är ett absolut minifält av information. Man söker information om en sak och hittar ytterligare två saker att forska om. Det känns lite som om man är en arkeolog som gräver upp det begravningsförhållanden. Ett förhållande som de helst inte vill att det ska komma fram i ljuset. Vi kan återigen tacka Internet för flödet av information och bilder. Extremt sällsynta saker har dykt upp under årens lopp från platser över hela jorden. Det känns ofta som att



the **NEW ORDER**

Number 179 (133) Established 1978 April 26, 2022 (133)

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware countrymen and racial kinmen fight with us side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture destruction, and re-education.

Whether "illegal" or "legal", whether in election battle or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hail Hitler!
Günther Lenz



TROTZ VERBOT NICHT TOT!

NSDAP / AO är världens största leverantör av nationalsocialistiska propaganda!

Tryckta och online tidskrifter på många språk
Hundratals böcker på över ett dussin språk
Över 300 webbsidor på dussintals språk



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org
Contact us to find out how YOU can help!